

Onsdagsforum

2020-2021



Kom og vær med til hyggelige og åbne eftermiddags-arrangementer i Tranbjerg Sognegård første onsdag i måneden. Vi synger fra Højskolesangbogen, hører foredrag, ser lysbilleder eller lytter til musik. Møderne begynder kl. 14.00, og vi får kaffe undervejs.

Alle er velkomne - pris 30 kr.

Tilmelding er nødvendig på kontor@tranbjergkirke.dk.
Se mere på: www.Tranbjergkirke.dk

2. september

Tak for'ed! - En hyldest til originalerne. I efteråret 2008 udgav sognepræst **Thomas Frøkjær**, Skivholme, bogen "Tak for'ed!" på forlaget Knakken. Bogen, som foreløbig er udkommet i to oplag, rummer historier og oplevelser fra forfatterens barndom i 1960'erne i landsbyen Heltborg i Thy - bl.a. møder med en række mennesker, som vi nok i dag vil betegne som originaler.

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til **forfatterens barndomsland** - til noget af alt det, han har oplevet. Men selv om det naturligvis i første omgang er hans land, så vil det også et eller andet sted være tilhørernes. **Historierne vil kalde minder frem** for dem af noget tilsvarende. Af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt - fra dengang før verden fik fart på. Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemmelighed. - Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænkning, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

7. oktober

SMILETS AMBASSADØR - Med eventyrer, forfatter, tryllekunstner og samfundsdebattør på TV2-Østjylland. **Jesper Grønkjær** har gjort det til sin mission at **drage ud til klodens fjerneste afkroge**, for at vise at smilet er det sprog vi alle taler. Han har en særlig evne til at få folk til at åbne sig op. Han mødes med narkomaner, præster, politikere, kræftpatienter og mange andre. Hør blandt andet om hans møde med den frygtede kvindelige massemander "Hun-Djævelen", med 400 liv på samvittigheden. **Jesper balancerer skarpt mellem humor og seriøsitet** i sit møde med fremmede mennesker. Det bliver hver gang til hjertevarme samtaler, som han efterfølgende videregiver i sine bøger, foredrag og tv-dokumentarer.

4. november

Else Knudsen holder foredrag om Den kurdiske del af Irak.

Else rejste i foråret 2019 tre uger i den kurdiske del af Irak. Hun vil fortælle om sine oplevelser med den lokale befolkning, men vil samtidig komme ind på den sociale og den politiske situation i landet. Foredraget vil blive ledsaget af lysbilleder.

2. december

En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost og amerikansk lotteri. Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr. Pris for frokosten: 125 kr. Tilmelding til kontoret: 8629 573 eller på hjemmesiden senest fredag d. 27. november.

6. januar

Lars Lindgrau: Min morfar var skomager på Fyn.

Lars fortæller midtfynske røverhistorier fra virkelighedens overdrev. Lars' morfar var skomager i Hillerslev ved Ringe, hvor han efter en kortere karriere ved landbruget fik sit udkomme fra starten af 1930'erne. Morfar var fuld af gode historier om livet på landet og i den lille by, og foredragsholderen væver det sammen med moffars egen historie.

Det er muntert og på fynsk!

3. februar

Flemming Rishøj fortæller om De Farlige Kvinders Ø.

Engang et "naturligt fængsel" midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder under Åndsvageforsorgen, som det dengang hed. Kvinderne blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvet og dermed til fare for samfundet.

Foredraget belyser gennem tale og power-point ert stykke spændende Danmarkshistorie, og viser bl.a., at havde man EN GANG fået "titlen" "SPROGØ-PIGE", var man for altid stemplet som

"EN AF DEM". En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne, forblev "tabere."

Men har samfundet ændret menneskesyn siden "dengang" - eller er det status quo?

4. marts

Sønderjysk kaffebord lavet af Ulla og Klaus Astrup. Det er er dagen hvor kage kaffe og hygge er i højsæde. Pris 50 kr.

7. april

Klaus Karrebæk fra Tranbjerg fortæller om sine mange rejser rundt i verden. 3 måneders rejse i østen, til det gamle Sovjetunionen og Sydkorea. Klaus er meget historisk interesseret, hvilket skinner igennem i hans spændende foredrag, når han giver os et indblik i hvordan han oplevede de forskellige kulturer.

5. maj kl. 9.30 - ca. 16.30.

Årets udflugt går til Koldinghus med bus fra Tranbjerg Kirke kl. 9.30. Når vi ankommer, skal vi rundt på Koldinghus og til Koldings ældste kirke i selskab med en erfaren og engageret historie-fortæller og guide. Dagen byder på levende og spændende formidling af 200 års religionshistorie. Fra Katolicismen til pietismen. Efter rundvisningen spiser vi frokost i Madkælderen på Koldinghus. Der vil være en klassisk frokostbuffet med et udvalg af det bedste fra det traditionelle, danske frokostbord tilberedt af sæsonens lokale råvarer. Senere får vi kaffe og kage i det grønne. Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med rundvisning, frokost samt eftermiddagskaffe og kage.

Tilmelding til kontoret: 8629 573 eller på hjemmesiden senest fredag d. 20. april.
